

BYABLADET

april 2021



Landskapsrytmer

De flesta som besökt eller åkt förbi Skramträskskolan har nog kastat ett öga på det konstverk som sitter på en av jympahallens uteväggar. Konstnären heter Bertil Sundstedt och är bosatt i Luleå. Efter en utställning på Nordanå fick han 1993 uppdraget av Skellefteå kommun att utsmycka en vägg på den nya jympahallen i Skramträsk, och då målade han verket "Landskapsrytmer" med gummibaserad vinylfärg på korrugerad plåt. Konstnären påpekar att färgen på motivet växlar, beroende på vilken sida man betraktar det från. Sundstedt har studerat på Konstfack, är utbildad konstlärare och har flera av sina verk uppsatta i offentlig miljö, många av dem i Norrbotten.

Ann-Gerd

Mia Burman, ett människoöde att minnas

1940 kom Mia Burman, ogift mor, och hennes son Holger, född 1927, till Skrämrträsk. De fick bo på Lidbacken i en av Byalagets (kallas idag samfällighetsförening) stugor som var uppbyggda för att upplåtas till obemedlade bybor. Stugan finns inte längre kvar men tomten med rester av husgrunden är uppskyldad.

Mias namn var enligt dopattesten, Edla Maria, med tilltalsnamnet Maria. Mia var ett smeknamn på Maria som hon valt som tilltalsnamn. När jag sökt uppgifter om henne på datorn finns olika uppgifter om var hon var född, nämligen Valliden och Burträsk. Födelsedatumet är 1896-09-05.

Enligt grannarna Hellgren var Mia mycket rädd om sin son, vilket ju mödrar brukar vara, men hon visade det på ett särskilt sätt. Efter folkskolan hade han anställning på ett hotell i Skellefteå. Han sägs ha varit mycket uppskattad och omtyckt där. Jag har inte kunnat hitta uppgifter om hur gammal han var när han flyttade till Stockholm men det torde vara i 20-årsåldern. Det måste ha varit svårt för Mia att låta honom flytta så långt bort, och vad skulle han göra där? Svaret hittade jag när jag sökte hans fars namn: Karl William Boström 1905-09-02 född i Bodal Fällfors och bosatt i Stockholm med titeln fotohandlare. Holger kom alltså till sin Far! Där lärde han sig sin fars yrke och övertog så småningom firman. Han gifte sig och blev kvar i Stockholm. I mogen ålder besökte han, tillsammans med sin fru, en klassträff i Skrämrträsk, dit en av hans klasskamrater inbjudit honom. Holger dog 2007-08-11.

Mor Mia bodde kvar i sin stuga under de kalla 40-talsvintrarna men fick under någon av de kallaste vintrarna flytta ner till familjen O.H. och Alma Hellgren. Senare fick hon plats på Grannäs ålderdomshem i Burträsk där hon dog 1962-05-04.

Nedtecknat av Gertrud Hellgren

”Per Konrads hus”

Vi har sett att det har varit lite aktivitet runt det hus som Per Konrad Lundström bodde i för länge sedan. Den stora branden 1973(?) tog ladugården och andra byggnader men huset blev kvar och har stått som en tveksam prydnad för byn sedan dess. Nu har Zakarias Pante köpt huset och vi undrar förstas vad planen är. Så här säger han: *Det är inga hemligheter. Jag förvärvade fastigheten för ett knappt år sedan och byggnaden sanerades och tömdes förra sommaren. Nu återstår att sätta igen fönstren. Sedan ska räddningstjänsten elda upp huset. Enligt planen så ska det ske den 14 april. Elströmmen är klippt sedan länge men i höst ska förhoppningsvis Skellefteå Kraft ha tid att göra en nyanslutning av elström till tomten. Sedan kommer tomten sannolikt att komma ut till försäljning för nybyggnad och ett krav då kommer att vara att det ska vara permanentbostad. Barnfamiljer eller yngre par kommer att få köpa i första hand. Jag kontaktade förra ägaren för att få riva för många år sedan men då var intresset svalt. Nu hade dock kommunen börjat stöta på honom om sanering och då ville han bli kvitt problemet.*



Per-Olov

Bönhusföreningens skrotinsamling

Under 2019 anordnade Skråmträsk Bönhusförening en skrotinsamling. När det visade sig att priset på järnskröt var så lågt under hösten, beslutade styrelsen att skjuta på leveransen av skrotet till 2020. Hösten 2020 hade det samlats stora mängder skrot och priserna var hyfsade, så försäljningen inbringade drygt 29 000 kr netto till förmån för Bönhusföreningen. Styrelsen vill på detta sätt tacka alla som bidragit med skrot. Ett särskilt tack säger vi till Gerd och Lennart Lindh, som upplåtit mark där vi har kunnat förvara det insamlade järnskrötet.



Liksom många andra föreningar har Bönhusföreningen inte haft något årsmöte på grund av restriktionerna under pandemin. Förhoppningsvis kommer vi att kunna kalla till årsmöte under sommar eller höst.

Skråmträsk Bönhusförening

Fastighetsbolaget

Eftersom fastighetsbolaget är ett aktiebolag så ställs krav att årsmötet ska hållas senast 30 juni. Årsmötet för fastighetsbolaget hålls därför utomhus vid bönhuset, söndag den 13 juni kl. 11.

Fastighetsbolaget och Handlarn har fått investeringsbidrag beviljat för asfaltering. Planen är att arbetet ska komma igång under våren/sommaren och då ska det bli beläggning runt tankstationen, på affärens parkering och på vägen bort mot pensionärsbostädernas carport. Förhoppningsvis så ska det här råda bot på problemen med damm från tankstationen och en guppig parkering framför affären.

Per-Olov

Samfällighetsföreningen

Samfällighetsföreningen har ju traditionsenligt sitt årsmöte runt 1 maj. Eftersom vi inte har några brådskande ärenden, och med tanke på smittspridning, så har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet till ett läge när riskerna bedöms vara mindre.

Under vintern har en mindre avverkning gjorts på föreningens mark vid Sillmyran. Det här ska ge ett välbehövligt tillskott i kassan eftersom pengarna från den stora avverkningen som gjordes runt millennieskiftet börjar tryta. Föreningens inkomster går ju i första hand ut som bidrag till byns föreningar och enligt den kalkyl som styrelsen gjort så ska vi långsiktigt kunna bidra med 18–20 000 kr per år till våra värdefulla föreningar.

Per-Olov

Årsmöte byaföreningen

Skråmträskbygdens Byaförening planerar att ha årsmöte söndag 9 maj kl. 19 i Skråmträsk bönhus. Om restriktionen om antalet besökare vid sammankomster fortfarande gäller så blir det ett digitalt möte istället. Vilken typ av möte det blir kommer att annonseras en vecka innan på anslagstavlan vid affären samt i Facebook-gruppen Skråmträskbygden.

Håkan

Kyrkbäcken

Situationen med Covid gör att det inte blir någon pimpeltävling i år heller. Den planerade Kyrkbäcksdagen som tidigare annonserats ställs också in eftersom isen är ovanligt dålig i år. Alla är ändå ändå förstas välkomna att fiska så länge som isen bär.

Per-Olov

Nationaldagsutflykt

Byaföreningen planerar en utflykt på nationaldagen den 6 juni. Vi samlas kl. 10 vid skolan för att sedan cykla 6 km till Kyrkbäcksstugan. Därefter blir det 1,5 km vandring, med Per-Olov Andersson som guide, till platsen där Kronbacka-Erik bodde. De som inte orkar cykla kan ansluta till utflykten vid Kyrkbäcksstugan. Förutsättningen för att arrangemanget ska genomföras är att begränsningen om maximalt åtta personer vid sammankomster är borttagen.



Håkan

Motionslådor

Byaföreningen kommer att ha motionslådor i Bjurfors, Gröna Lund, Västra Skråmträsk och vid Kvarn från maj till och med augusti. Varje månad utlottas ett pris till barn och vuxna. Vinnarna presenteras på Handlarn och i Facebook-gruppen Skråmträskbygden.

Håkan

Medlemskap i IFK Bjurfors

Det är dags att betala medlemsavgiften till IFK Bjurfors. Ditt stöd till föreningslivet genom medlemskap har stor betydelse och medlemsavgiften ger oss möjligheter att bedriva verksamhet för barn, ungdomar och vuxna, som t.ex. seriespel i fotboll, fotbollsskola, tillgång till lokaler och andra aktiviteter t.ex. midsommarfirande m.m.

Medlemsavgifter:

- **100 kr/år för vuxna/ungdom** (födda 2005 och tidigare)
- **50 kr/år för barn** upp till 15 år (födda 2005 och senare)
- **familjepaket 250 kr/år** (skriv in namn och antal familjemedlemmar)

Betalning sker till **bankgiro nr 5620-4100** via inbetalningskort eller internet eller med **Swish nr 123 439 6867**. Märk betalningen med "Medlemsavgift".

Sten

Medlemsavgift byaföreningen

Byaföreningen sköter bland annat underhållet av badstranden och repliften samt arrangerar olika aktiviteter, t.ex. Lia-dagen och skyltsöndag. Detta finansieras med medlemsavgiften som medlemmarna betalar. Därför påminner vi nu om att betala in medlemsavgiften om du inte redan har gjort det. Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr/person eller 250 kr/familj. Betala in på Plusgiro 137 65 61-5 eller Swish 123 149 24 79. Märk betalningen med namn och adress. Tack för ditt stöd!

Håkan

Kvarnen

På midsommardagen, den 26 juni, öppnar Skråmträsk kvarn inför sommaren. Det blir samma upplägg som i fjol när det gäller servering av mat och fika, d.v.s. att man bokar tid för att vara säker på att få plats. Möjlighet till take away kommer också att finnas. Man har jämnat till marken utanför, så att fler bord rymms, och öppettiderna blir de vanliga: 11-21 alla dagar i veckan fram till den 15 augusti.

Ann-Gerd

Jakthistorier

Jaktklubbens historiepärm finns inlagt på ett usb-minne med den senaste uppdateringen hos Inger på loppisen. Finns det intresse av att låna hem usb-minnet så kontakta Inger innan. I det minnet så finns bland annat dessa 2 jakthistorier:

Den "röda" räven i slutet av 50-talet

En röd och grann räv hade setts krypa in under en timmerlada som fanns ca 200 m öster om den gamla brandstationen. De balda (=djärva) jägarna, handlaren Olle Bergman, åkaren Folke Stenlund och f d sjökaptenen Erik Melin tog positioner med sina hagelgevär runt ladan. En orädd hantlangare vidtalades att driva ut räven. Den kom också nästan direkt ut med en väldig fart och skotten ekade, Träff!! Den röda KATTEN ägdes av familjen Lundgren. Lundgrens var skyttarnas närmaste granne! Att gubbarna höll låg profil ett tag var nog ett "understatement" som det började heta senare...

Han sköt på uven den boven

Gilbert Johansson: Vi jagade kråkor, Sture Hedström och jag. Jag satt ensam i den stora ladan som ligger väster om vägen på odlingen mitt emellan Skrämräskängarna och Djupgroven. Uv-bulvanen, eller "bubasen" som vi kallade den, var uppsatt på en stång på nocken till ladan. Av en tillfällighet skulle Sture åka till Orrliden för ett kort ärende. Ingen bil stod därmed på vägen intill. Det var heller inga kråkor eller kråkskrän i närheten så jag var rätt avslappnad. Då hör jag en kort smäll och ett litet klick i vår bulvan som var gjord av frigolit och beklädd av diverse dun. Förvånad så gick jag ut och ser hur en man ligger med ett gevär på bortre sidan av vägen och siktar på vår uvbulvan. Ni skulle ha sett hur mannen reagerade när han såg mig. Aldrig har en man äntrat sitt fordon snabbare än han. Men jag kände igen honom som innevånare i en by inte långt ifrån vår. Skytten glömde att ta vara på tomhylsan från skottet. Senare då jag träffade honom så frågade jag om han ville ha tillbaka tomhylsan....

Cecilia

Björnmöte

Henrik Holmgren, Bjurfors fick vara med om en spännande upplevelse under fjolårets älgjakt. På väg till sitt nya pass i skogarna i Valliden, så fick han se något i ögonvrån, som visade sig vara en fullvuxen björn.

- Vinden måste ha legat precis rätt eftersom björnen inte kände vittringen av mig, säger Henrik.

För säkerhets skulle så la han ett skott i loppet och när björnen hörde ljudet av mekaniken, så tittade den upp. Som tur var för Henrik, så avlägsnade sig björnen västerut. När den fortsatte västerut så passerade den ytterligare två älgjägare, så även de fick se en livs levande björn.

- Jag var ca 15–20 meter från björnen, säger Henrik.

Han är väldigt nöjd med att han inte behövde avlossa något skott.

- Det visade ju att det var en frisk björn eftersom han var rädd för människor.

Henrik anser vidare att vi nog får vänja oss med att se björnar i våra skogar, för stammen har ju bevisligen ökat markant. Däremot så tror att det är liten risk att bärplockare ska råka ut för något björnmöte. Sammantaget så tycker Henrik Holmgren att det var en häftig upplevelse att möta björnen. Han har sett björn två gånger tidigare, men då har det varit från bil. Enligt uppgift så erbjöd jaktledaren Henrik nya kalsonger efter mötet. Huruvida detta behövdes eller ej är dock en väl förborgad hemlighet inom Bjurfors/Vallidens älgjaktlag.



Sten



Nyinflyttade

Ungdomarna Moa Lundström och Lenny Lindqvist har flyttat in i Valliden 37, båda 21 år. De valde Valliden för att de letade hus med lagom avstånd från Skellefteå. Moa jobbar på förskolan i Skråmträsk, medan Lenny jobbar som snickare åt Bygg-Mix. Ett lämpligt yrke med tanke på att de står inför en omfattande renovering av bostads-huset. Förutom att deras två hundar tar en stor del av deras tid, så ägnar sig Moa gärna åt snowboardåkning. Lennys fritidsintressen består i huvudsak av jakt och fiske. Älg jagar han på annat håll, men han skulle gärna vilja jaga småvilt och fågel i närområdet. Så är det någon som har jaktmark att erbjuda, så kan man ju höra av sig till honom.

Sten



Christer

En man med många strängar på sin lyra är just i färd med att flytta till byn. Det är Christer Johansson, uppväxt i Bergsbyn, men med en tydlig förankring i byn genom sin far, Bernt Olof Johansson. Christer flyttar nu in mer permanent i det hus hans faster Gunnel bodde i tidigare. Christer är lärare i slöjd/matematik vid skolan i Bureå, men vid sidan av jobbet blir han aldrig sysslolös.

Det som kanske tar mest tid är hans stora intresse för natur, och inte minst att fotografera djur och natur. Sedan flera år tillbaka deltar han också i älgjakten i Skråmträsk. En annan stor passion är smide. Man kan hitta honom i smedjorna på Nordanå eller i Rismyrleden men nu blir det också en smedja hemma på gården i Skråmträsk. Som slöjdlärare är han förstås både intresserad och kunnig i träslöjd och gärna då alster med ett konstnärligt uttryck. Som son till Bernt Olof så kan han förstås inte undvika biodling, så det finns redan en bikupa på tomtens i Skråmträsk. Ett annat intresse är dykning. Senast deltog han i vinterdykningen i Falkträsket, den som Norran refererade för någon vecka sedan. Resor, kombinerat med dykning tillsammans med sin särbo som bor i Ukraina, är också något som prioriteras och de två har avverkat stora delar av asien och östeuropa. Tiden räcker också till för träning, mest i form av badminton.

Välkommen till byn på heltid!

Per-Olov

Rinken

Det försöktes ju även i vinter att hålla igång ishockeyplanen i Bjurfors. Tyvärr så stod ju inte vädrets makter på vår sida. En kväll så samlades ett antal frivilliga, vissa med traktor, vissa med spade eller iskrapa. Man lyckades ta bort snön, trots att det var sådana mängder att drivorna nådde ända upp till sargkanten.



Efter skottningen så spolades isen och den såg återigen inbjudande ut. Men tyvärr så kom det ju ytterligare ett snöoväder strax efteråt, så bara någon dag senare så var det återigen snömassor som nådde upp till sargkanterna igen. Eftersom snöandet bara fortsatte, så gick det inte att göra någon åkbar is igen denna vinter. Det finns förhoppningar om att kunna hålla en åkbar is kommande vinter. Men för att detta ska lyckas, så krävs det att många fler hjälper till med snöskottning m.m.

Sten

Herrfotboll

Till sommarens seriespel anmäler vi ett herrlag i 7-mannafotboll istället för ett 11-mannalag. Målsättningen med det nya 7-mannalaget är att i möjligaste mån använda spelare med IFK Bjurfors som moderklubb. När serien startar och hur många matcher det blir är i skrivande stund osäkert p.g.a. Coronapandemin. När det blir dags kommer vi att annonsera i Norran och hoppas på en stor publikströmning.

IFK:s årsmöte kommer att hållas så snart större grupper än 8 personer kan samlas. I övrigt så hyser man fortfarande en förhoppning om ett midsommarfirande på idrottsplatsen. Några andra aktiviteter är inte inplanerade ännu.

Sten

Ungdomsfotboll

Förhoppningsvis så kommer det yngre ungdomslaget att spela även kommande sommar. Däremot ser det inte så bra ut med det äldre laget, vilket Marcus Nyström skriver om:

Det är med tårar i ögat, som vårt fantastiska lag läggs ned. P.g.a. spelarflykt till olika stadslag, visserligen är det kul att de fortsätter med fotbollen, men otroligt tråkigt för IFK Bjurfors. Vi hade verkligen behövt något år till, då detta innebär att några säkert slutar alldeles för tidigt med fotbollen och vi kan inte hjälpa barnen med en naturlig transfer där vi kan bjuda in olika lag för att ha gemensamma träningar, så att de får provträna med andra klubbar och känna sig för. Vi ledare hade stora planer för att ge barnen en minnesrik sista sommar med ett träningsläger och se en "stormatch" om coronan gett sitt tillåtande innan "gänget" skulle behöva gå upp till 9-manna och vi av en mer planerad form behövt lägga ned laget. Men vi hade det på känn ifjol att det var på g. Jag förstår de beslut som är tagna. Men hade önskat ett sista år med barnen. Personligen har jag jobbat och kämpat in i det sista med att hitta lösningar. Bl.a. med olika samarbetsformer med lag som Bastuträsk, Norsjö, Storm. Bollade även med förbundet med lite tips om lag som läggs ned för att kunna ha någon form av samarbete. Men tyvärr måste man se verkligheten då barnen är unga och inte själva kan ta sig till och från träning och matcher, så är problemet med ett för stort upptagningsområde att vi inte kan få in fler spelare och engagera föräldrar, som i vissa fall saknar körkort eller ekonomi.

Vi hade problem ifjol med endast 7–8 spelare i slutet av säsongen. Att spela nonstop på 6–7 spelare redan från start kändes inte rätt och att anmäla ett lag med så få spelare känns inte heller rätt.

Vi hade ett grymt härligt gäng och roliga träningar med en bra sammanhållning, men då underlaget är för tunt, så måste vi tyvärr välja detta supertråkiga beslut.

Sten

EFS

Det går troligen inte ha valborgsfirande i år heller eftersom vi inte får samlas för många. Vi planerar och ber att följande går att genomföra:

13 maj kl. 08,00	Gökotta vid Gröna Lund. Ta med fika och något att sitta på.
16 maj kl. 11,00	EFS årsmöte i bönhuset, Karin Carlsson, om det går att genomföra.
13 juni kl. 11,00	Gudstjänst vid Kyrkbäcken, Lars o Birgit Lundström. Ta med fika. Om det är bra väder kan vi sitta ute.
11 juli kl. 11,00	Gudstjänst i Lia, Birgitta och Erika Kågström. Ta med fika. Vid regn i bönhuset.
15 aug kl. 11,00	Gudstjänst på bönhusgården, Lars-Martin Lund. Ta med fika.

Inger L

SPF

Under vecka 20, andra delen av maj, kommer SPF centralt att ha en inspirationsvecka för lokalavdelningarna i landet. Då vill vi haka på, och hoppas kunna samlas antingen i storgrupp eller i mindre grupper och ha lite olika aktiviteter, t.ex. grillning, promenader, frågesport, fika, m.m. Vi väntar fortfarande på att det ska bli möjligt att samlas i större grupper, så att vi kan genomföra årsmötet framöver.

Styrelsen

Vårdikt

E.A. Karlfeldts vårdikt från slutet av 1800-talet är aktuell också i vår tid, särskilt första raden:

*Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka
och den första trastens drill.*

Ann-Gerd

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för utvecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde.

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens Byaförening så kan du betala årsavgiften på **plusgiro 137 65 61-5** eller till **swishnumret 123 149 24 79**.

Årsavgift: 100 kr/person eller 250 kr/familj.

Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Per-Olov Andersson, Cecilia Burlin, Ann-Gerd Antonsson och Sten Sjöberg.

Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november.