

BYABLADET

Februari 2022



Vintersol

**SKRÅM
TRÅSK
BYGDEN**

Skråmträskbygdens
Byaförening
www.skramtraskbygden.se

SPF

Boccia är igång på måndagskvällar kl. 18-19, och lättjympa på tisdagar kl. 11.30. På grund av rådande pandemi har vi skjtit upp årsmötet till onsdag den 30 mars kl.12.00.

Styrelsen har planer på olika aktiviteter under vårvintern/våren, både inom- och utomhus, men inga datum är bestämda. Som vanligt meddelas träffarna på mail, och på anslagstavlan vid Handlar'n. Vi ser gärna nya medlemmar i föreningen, så varmt välkomna gamla som nya medlemmar till trevlig gemenskap framöver!

Styrelsen gm Ann-Gerd

IFK Bjurfors

IFK Bjurfors räknar med att ha ett fysiskt årsmöte detta år. Det brukar gå av stapeln någon gång i april/maj. Man hoppas även att kunna återuppta midsommarfirandet på idrottsplatsen efter två års uppehåll.

Gubbhockeyn fortsätter på Algotshov i Bjurfors. Det har varit varierande antal hittills, men som vanligt så är alla välkomna. Glädjande nog så har det för det mesta varit två målvakter som har ställt upp. Tiden brukar vara måndagar kl. 20.00. Men kolla gärna facebook. Fredrik Forsberg brukar lägga upp vad som gäller på flera sidor bl.a. på Skråmträskbygden m.fl.

Sten

Liftvaksutbildning

I början av mars kommer repliftsgruppen att hålla en liftvaksutbildning i Liabacken. Mer info om exakt datum kommer på Skråmträsk facebookgrupp.

Cecilia

Årsmöte byaföreningen

Skråmträskbygdens byaförening har årsmöte söndag den 13 mars kl. 19 i bönhuset.

Håkan

Kyrkbäcken

Den 9:e april blir det förhoppningsvis pimpeltävling. Det är beroende på hur läget med pandemin ser ut då. Tävlingen kommer att hållas klockan 11.00-13.00. Mer info kommer.

Cecilia



Årsmöten

Samfällighetsföreningen planerar att ha sitt möte måndag kväll den 2:a maj kl. 19.00 i Bönhuset, förutsatt att coronasituationen tillåter. Bland frågorna som kommer upp finns eventuellt bygge av älgslakteri på samfällighetens mark.

Fastighetsbolaget håller sitt årsmöte strax innan samfälligheten, alltså kl. 18.00 den 2:a maj i bönhuset. Där redovisas bolagets ekonomi och vad som hänt under det gångna året.

Per-Olov

Älgslakteriet

Eftersom fastigheten där jaktklubben har sitt slakteri nu är såld, och de nya ägarna tillträder andra halvan av februari, så har rivningen påbörjats och klubben måste hitta nya lösningar. Huvudspåret är att bygga ett helt nytt slakteri på byasamfällighetens mark med start till våren. Den troligaste tomten är på västra sidan, nära lämningarna efter "Evakåken", och några hundra meter från masten. Kommande höst måste älgslakten genomföras i tillfälliga lokaler men förhoppningen är att åtminstone markarbeten och gjutning kan göras våren 2022.

Per-Olov

Jaktarrende

De markägare som så önskar kan skänka sitt arrende till Skråmträskbygdens byaförening och det har visat sig att vi har många generösa markägare i byn. Året 2020 betalades ut drygt 1100 kr, i år blev utbetalningen 4 086 kr från 17 markägare. Det här är förstås ett välkommet, årligt, tillskott och Byabladet tackar å byaföreningens vägnar! Om det är fler markägare som vill gynna byaföreningen på det här sättet, ring eller SMS:a mig på 070-67 35 235.

Per-Olov

Jaktmöten

Ett informationsmöte om nytt älgslakteri kommer att hållas i bönhuset kl. 18.00 den 20 februari.

Årsmöte hålls i bönhuset den 20 mars kl. 18.00 i bönhuset

Per-Olov

Vinterbad

Förra vintern skapade Bo Söderlund och Hannes Viklund en isvak för att kunna göra ett nyårsdopp. Men eftersom de fick mersmak för kallbad så togs en vak upp även denna vinter. Vaken åstadkoms genom att såga skivor av is med hjälp av en motorsåg och sedan lyfta upp skivorna med timmersax. Ett isolerande lock läggs på för att förhindra tillfrysning och ett staket med reflexer är uppsatt runt om hålet. För



att kunna värma sig efter badet så har de ställt upp en bastu i närheten av vaken. Bo säger att de som vill får utnyttja isvaken, men de som vill låna bastun får höra av sig till honom eller Hannes.

Håkan

Barn födda år 2021

Skråmträskbygden berikades med 9 barn under 2021. Här kommer en kort presentation om dessa:

- Björn Elfväv och Lina Sundström, Nyfors, fick den 11/1 en dotter som heter Lo.
- Magnus och Linnea Larsson, Orrliden, fick den 18/1 en son som heter Lucas.
- Viktor och Maria Lund, Skråmträsk, fick den 23/3 en dotter som heter Vanja.
- Henrik Renman och Jessica Nilsson, Skråmträsk, fick den 28/3 en son som heter Wille.
- Daniel Blomqvist och Elin Signarsson, Skråmträsk, fick den 10/4 en dotter som heter Freja.
- Fredrik Vikström och Lovisa Johansson, Brännkälen, fick den 30/5 en dotter som heter Raya.
- Fredrik Burlin och Isabell Lundberg, Skråmträsk, fick den 7/7 en son som heter Svante.
- Emil Öhlund och Caroline Sommerich, Skråmträsk, fick den 23/7 en son som heter Kian.
- Hannes Viklund och Martina Söderlund, Skråmträsk, fick den 31/8 en son som heter Signar.

Vi från byabladet säger stort grattis till föräldrarna och önskar småttingarna välkomna till världen!



Cecilia

Nyinflyttade

Daniel Blomqvist 32år och Elin Signarsson 27 har flyttat in på Skråmträsk 446. Daniel är uppvuxen på Älvsbacka i Skellefteå och är egenföretagare där han kör grävmaskin. Han är motorintresserad och tycker om det mesta som går att meka med. Elin kommer från Bastuträsk men flyttade till stan under gymnasiet. När hon inte är mammaledig hittas hon i köket på ICA Kvantum. Hon gillar att pyssla på i hemmet och hade gärna haft gröna fingrar så hon har en liten önskan att det på något vis ska ingå nu när de flyttat hit. Dottern Freja föddes i april 2021. Hon är en livfull liten tjej och hon ser med all säkerhet fram emot att träffa sina nya kompisar här i Skråmträsk.

De flyttar från en lägenhet på Prästbordet och byter ut deras älskade trafikljuskorsning mot en lite lugnare omgivning och egen tomt. Då husköpet gick snabbt har de haft dubbla boenden sedan november och har under den tiden renoverat i huset. Flyttlasset gick den 6:e februari så nu är det äntligen dags att de kan bo in sig ordentligt.

Cecilia



Siste mjölkbonden i Skråmträsk?

Kor har funnits i Skråmträsk åtminstone sedan 1500-talet och under 1950-talet levererades mjölk från de flesta gårdar i Skråmträsk. Enligt uppgift bortåt 60–70 leverantörer. Idag återstår bara Per Olof Lundström. På sin gård har han 7–8 mjölkande kor, 2-3 kvigor och ett antal kalvar. Korna är av rasen Jersey. De är kända för att ge extra fet mjölk. Vid senaste mätningen var det 7% och det betalas extra bra av mejeriet. Mjölken hämtas varannan dag och då ska det levereras minst 200 kg, annars blir det en avgift på 500 kr. Mjölken fraktas till mejeriet i Burträsk där den omvandlas till Västerbottensost. Tydligt går det att göra den osten även om mjölken inte kommer från Burträsk, trots vad reklamen säger!

Fodret producerar han själv på 38 hektar åker; ensilage, korn och torrhö. På 1950-talet levde många på 7–8 mjölkkor men det är inte möjligt idag. Per Olof har ett heltidsarbete på Swecon vid sidan av jordbruket, så arbetsdagarna kan bli ganska långa, 365 dagar per år.

Per-Olov

Elin

Som de flesta vet så pågår ju OS i Peking i Kina just nu. Men däremot kanske inte så många vet att det finns en deltagare där med rötterna i Valliden. Det är Elin Stenberg som är fysioterapeut åt svenska damlandslaget i ishockey.

Sten



Jakthistorier

Utdrag ur historier samlade av K-E Boström. (Alla berättelser finns på minnessticka som kan lånas hos Ingers loppis.)

Kluriga Skråmträsk-gubbar på 40-talet

Östen Lundström återger ungefär det han hört en gång. Tre-fyra jägare från Skråmträsk "bosatte" sig i en lada kvällen före älgjaktspremiären i ängarna mot Klutmarks-rået. (Inga namn här!!) Någon timme före mörkningen så sköt någon av herrarna ett skott bara för att kolla om Klutmarkarna var vakna. Mycket riktigt. Efter en stund så kom en polisbil med mannar för att kolla vad de "tjuvskjutit". Alla nekade. Poliserna gick skallgång runt området för att hitta vad Klutmarkarna trodde var en tjuvskjuten älg – utan resultat.

Avslutningsvis lade en av poliserna sin hand på axeln av en av jägarna och frågade: Visst sköt ni på en älg? Svar: Jajamän, det var en jätteälg vi sköt på – men bommade!!!

Albert Petterssons förklaring till den kula som satt under skinnet på en älg som sköts något år senare

Det här var några år in på 1940-talet. Pappa Axel var ju bonde. Jag skulle ta häst och höskrinda för att köra och hämta hö. För säkerhets skull så tog jag med bössan och en patron. OBS! Bara en patron! Skjuter man fler än ett skott så hör folk varifrån det smäller – därför. Om man kör häst och kommer i närheten av en älg så kan man komma väldigt nära. Det är som om inte älgen är lika rädd då även om det sitter en människa bakom tömmarna. Nu stod det en älg nära ladan där jag skulle hämta hö. Upp med patronen – men då hade kulan lossnat från patronen och krutet runnit ut i bröstfickan...! Jag skyndade mig att försöka skrapa ihop krutet och få in det i patronen igen, men naturligtvis så följde det med lite "hajmall" (=skräp/boss från hö) så kulan fick ingen bra verkan. Efter skottet så var det som om älgen bara blev arg!!! Jag vände häst och skrinda men älgen följde med ett bra stycke. Jag vågade inte fara ut på något "eftersök" på den älgen.

Det var den älgen som Janne Larsson/Hjalmar Lundström sköt 1946 då Sixten Andersson rodde efter i Djuptjärn.

Per-Olov



Historiskt

Pension är en relativt modern företeelse så våra förfäder ville säkra ålderdomen på andra sätt, i alla fall de som hade ett hemman att sälja. Det vanliga var då att man skrev ett s.k. förgångsbrev, även om gården såldes till barnen. Man visste ju aldrig vad som kunde drabba barnen och förgångsbrevet gällde även mot nya ägare. Nedan är exempel på ett sådant. När min farfars farfar, Anders Gabrielsson, delade hemmanet mellan två av sina barn så fick båda skriva på ett likalydande förgångsbrev. Man betalade dessutom 1000 kr för vardera hemmansdelen, då i form av en skuldförbindelse som väl antagligen fanns kvar som en skuld till dödsboet några år senare:

*Som vi denna dag försålt hälften af vårt hemman, eller 3/64 mantal af nr 6 i Skråmträsk till min son Gustaf Andersson (senare Nyström) med förbehåll att af berörde hemmansdel åtnjuta följande förgånga, nämligen försvarlig föda och skötsel hvartannat år, till förkovring årligen en kubikfot korn (=26 liter), en kubikfot råg, ett får att klippa och slakta, 5 skålpund smör (drygt 2 kg), 6 skålpund Caffé, 4 skålpund Socker och 6 skålpund snus. Till kläder 10 alnar lärff (en aln 60 cm), 3 alnar tofvad vadmal, 1 par kängskor, ett par handskar och 6 alnar halvylletyg samt åker till utsäda af en kappe (4,6 liter) hampfrö, detta allt årligen. Till husrum en kammare försedd med ved och värme samt skjuts till kyrkan och andra behövlige resor, då vi så åstundar en anständig begravning. Skråmträsk den 28 december 1883
Anders Gabrielsson, Johanna Aronsdotter*

Per-Olov

EFSS

sö 13/3 11.00	Friluftsgudstjänst i Liabacken (skotergudstjänst). Karin Carlsson talar. Ta med fika och, om man vill, något att åka på i backen.
sö 20/3 11.00	Gudstjänst. Lars och Birgit Lundström. Fikaservering.
sö 3/4 11.00	Mässa. Talare från kyrkan.
fr 15/4 11.00	Långfredagsgudstjänst. Vi läser Jesu lidandes historia och sjunger påskens psalmer.
lö 30/4 18.15	Valborgsfirande. Start med spårbana från Stures garage. Program i bönhuset från kl. 19.00 med servering, fiskdamm m.m. Brasa, sång och vårtal. Programmet är inte riktigt spikat än. Är det någon som vet av var det finns ris till brasan så får ni gärna höra av er.

Om det tillkommer något så syns det Norrans predikoturer på fredagar. Vi blir jätteglada om du vill bli medlem i EFS! Ta i så fall kontakt med någon i styrelsen. Medlemsavgiften är 120 kr per år för personer över 25 år, för yngre kostar det 60 kr. Styrelsen är Inger Lundström, Fredrik Lindh, Anna Lundström, Arne Andersson och Birgitta Lundström.

Inger L



Loppis

Loppis gick att hålla öppet ganska bra i sommar. Det var rätt mycket köpglada besökare och många som skänkte gåvor. Även skyltsöndag gick bra då Karl-Erik Boström stod utanför loppis och sålde lotter. Det var en fin hjälp eftersom vinsterna var att handla på loppis. Vi har fått in ungefär 27 000 på loppis men vi har skickat över 35 000 till Aira sjukhus, vilket är glädjande. Behållningen från marknaden delades mellan Aira Sjukhus och Gatubarnen i Etiopien. Tack alla som på ett eller annat sätt bidragit.

Inger L

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för utvecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde.

Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens Byaförening så kan du betala årsavgiften på **plusgiro 137 65 61-5** eller till **swishnumret 123 149 24 79**.

Årsavgift: 100 kr/person eller 250 kr/familj.

Bybladets redaktion: Håkan Nordmark, Per-Olov Andersson, Cecilia Burlin och Sten Sjöberg.

Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november.